

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen för Lv 2 kamratförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2015.

1. Föreningsstyrelse.

Ordförande	Rutger Edwards
Vice ordförande	Fredrik Hård af Segerstad
Kassör	Torsten Enström
Sekreterare	Bertil Olsson
Ledamöter	Ingemar Fransson
	Kjell Pettersson
	Ingemar Gutenberg
Revisorer	Jim Bjurquist
	Pekka Hammartoft
Revisorssuppleant	Rolf Engström
Valberedning	Börje Kavhed (smk) och Sten-Göran Åman

Adjungerade till styrelsen har varit Göran Hellström i rollen som redaktör för våra tidskrifter och Mats Ekeroth i rollen som styrelseledamot i Gotlands försvarsmuseum.

2. Statistiska uppgifter.

2.1 Medlemmar 2015-12-31.

Hedersmedlemmar	7	(7)
Befriade årsavgift	3	(3)
Årsbetalande medlemmar	<u>173</u>	(166)
	183	(176)

Medlemsantalet är ökat med sju (7) sedan 2014-12-31.

Siffrorna inom parentes är antalet medlemmar 2014-12-31.

Ovanstående siffror för 2015 kommer att anmälas till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund som medlemsstatistik efter årsmötet.

Nedanstående siffror visar hur många medlemmar som har löst medlemskap för år 2015.

Hedersmedlemmar	7	Befriade från årsavgift.
F.d. förbandschefer m.fl	3	Befriade från årsavgift.
Löst medlemskap för 2015	162	10 ej betalt för 2015
S:a	172	

2.2 Avgifter.

Årsavgiften fastställd till 50:-/år

3. Verksamhet.

3.1 Sammanträden

Under perioden har det avhållits fyra (4) protokollförda styrelsemöten, fyra (4) föreningsmöten och årsmöte. Ett föreningsmöte på vår resp. höst var i arrangemang av Fredsbaskrarna Gotland och med samtliga kamratföreningars medlemmar inbjudna.

3.2 Inbjudan

Kamratföreningen har bjudit in medlemmarna till följande aktiviteter under 2015:

- årsmöte 5 mars
- Fredsbaskrarna Gotland vårmöte 25 mars
- föreningsmöte vår 16 april
- utflykt i spåren av kustartilleriet 22 augusti
- Fredsbaskrarna Gotland höstmöte 19 oktober
- föreningsmöte höst 5 november
- studiebesök luftvärnsbataljon 15 november
- julbön 10 december

Årsmöte i turbofart.

Årsmöte 2015 avhölls traditionsenligt i "Vita huset" vid Gotlands försvarsmuseum onsdag 5 mars. 15 medlemmar hade mött upp.

Inledningsvis hedrades en avliden medlem med en stunds tystnad. Ett årsmöte skall normalt vara väl förberett och inte bjuda på några överraskningar. Så var fallet även denna gång, och årsmötet kunde därför klubbas igenom på knappt 30 minuter. Samtliga förtroendevalda fick förnyat mandat varför styrelsen mm. fick följande sammansättning. Ordförande Rutger Edwards, vice ordförande Fredrik Hård af Segerstad, sekreterare Bertil Olsson, kassör Torsten Enström, ledamöter Ingemar Fransson, Ingemar Gutenberg och Kjell Pettersson. Revisorer Pekka Hammartoft och Jim Bjurquist med Rolf Engström som suppleant. Årsmötet gav valberedarna Börje Kavhed och Sten-Göran Åman förnyat förtroende. Ekonomin är fortsatt god och med tanke på den låga, kanske t.o.m. negativa, räntan kom förslag upp på att se över placeringen av våra medel, något styrelsen tog till sig. Verksamhetsplanen är tidigare presenterad i vår gotländska tidskrift. Den följer väl inarbetade punkter men i år tillkommer en planerad utflykt i kustartilleriets fotspår den 22 augusti. Ordföranden slog ett slag för ett ökat deltagande i de möten Fredsbaskrarna Gotland arrangerar och där samtliga kamratföreningars medlemmar blir inbjudna. Efter mötet intogs i sedvanlig ordning sillmacka, ärtor och pannkakor i Försvarsmuseet. Hög och god stämning rådde runt borden.

Föreningsmöte med Fredsbaskrarna.

Sedan något år har våra medlemmar regelbundet inbjudits att delta i Fredsbaskrarna Gotlands föreningsmöten med föredrag. Den 25 mars inbjöds sålunda våra medlemmar till Marinstugan för att lyssna till Stig Skallak, f.d. officer vid P 18, som berättade om sina fyra missioner i Mellersta Östern och f.d. Sovjetunionen. Totalt ett 25-tal åhörare infann sig, varav 5 från vår kamratförening.

De fyra missionerna var UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Egypten/Libanon, UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group) i Iran/Irak, UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) i Georgien och TIPH (Temporary International Presence in Hebron).

Efter att ha lyssnat till Stigs mycket intressanta berättelser kom bl.a. frågan, om dessa FN-missioner gjort någon skillnad. Svaret är att de kanske har sparat ett antal människoliv, men några konflikter har de inte löst. Men vad är alternativen? Efter Stigs föredrag hade vi kanske bibringats en större förståelse för varför det ser ut som det gör i de aktuella områdena.

Vårens föreningsmöte.

Torsdagen den 16 april hälsades 11 medlemmar med två anhöriga välkomna till vårens föreningsmöte. Särskilt trevligt var det att välkomna några medlemmar, som av olika skäl, bl.a. fastlandsboende, aldrig tidigare deltagit i våra aktiviteter. Föredragshållare var Nils-Folke Ericsson, f.d. officer vid A 7 och som sedan några år är ordförande i Civildörsvarsförbundet på Gotland. Civildörsvarsförbundet hade tidigare en krigsorganisation med civilförsvarsbaser spridda över landet. Uppgifterna förutom att delta i räddningsinsatser efter t.ex. bombanfall var att dela ut skyddsmasker, iordningsställa skyddsrum mm. Civildörsvarets krigsorganisation upphörde samtidigt som försvaret i övrigt devalverades i början på seklet. Med utvecklingen i omvärlden har förbundet fått en nytändning, även om det är trögt i portgången. Idag är målet bl.a. att utbilda medborgarna i att klara en kris i närmiljön som t.ex. elavbrott, störning i vattenförsörjningen och i 1:a hjälpen. Enligt lag är varje medborgare skyldig att klara sig själv i 72 timmar vid kris, viket var en nyhet för de flesta. Nils-Folke siade om en ljusnande framtid för förbundet. Ett nytt hemskydd måste sättas upp igen och det måste kanske bygga på en kombination av frivillighet och plikt. Efter det intressanta och informativa föredraget belönades Nils-Folke med applåder och boken ”Luftvärnet vid millennieskiftet”. Därefter kunde deltagarna avnjuta utmärkta ärtor och pannkakor.

Utflykt i spåren av kustartilleriet.

Lördagen den 22 augusti gjorde kamratföreningen en utflykt på norra Gotland ”I spåren av kustartilleriet”. Vår ciceron var f.d. majoren vid KA 3, Arne Ekman. 7 medlemmar och en kamrat från KA 3 kamratförening deltog. D.v.s. alla fick plats i minibussen. Avfärd skedde från ÖoB parkering i Visby kl. 8 och kosan ställdes till marindelen vid museet i Tingstäde, där Arne Ekman och Lars-Ola Olin mötte upp. En grupp bild togs, varefter Arne tog till orda. Inledningsvis fick vi en orientering om de pjäser, som står uppställda i pjäsparken, och som alla ingått i KA 3 krigsorganisation och därefter om övrig materiel som är utställd i skans IV. Sedan gick färden norrut med stopp vid f.d. stabsplatsen insprängd i

berg vid Rute, nu avyttrad och i privat ägo. Nästa stopp var vid platsen för 21 cm batteri Hultungs. Kvar finns några byggnader och i terrängen kullar som visar var skyddsrum, pjäsplatser mm. en gång fanns. Vid en pjäsplats finns betongrester av pjäsvärnet, som gav en uppfattning om pjäsens storlek. Före lunch såg vi på KA 3 f.d. kasernområde, där byggnaderna nu inrymde olika företag och högskola. Så var t.ex. kanslihuset ombyggt till studentlägenheter. Suverän lunch på kallrökt lax i två varianter intogs sedan på Bunge vandrarhem.

Styrkta till kropp och själ fortsatte färden över bombfältet med batteri 3 och övningsfältet Vialms/Trälge, där bl.a. försök med kustrobot gjordes på 60-talet. Vid Kapellshamnsviken besökte vi platsen för den minstation, som en gång blev rikskänd som en av de första, där undervattensverksamhet i form av bandspår och avslitna kablar konstaterades. Vår rundtur avslutades på Lotsbacken i Slite, som döljer en nu plomberad bataljonstabsplats och varifrån man kan se platserna för nedlagda minstationer och batteriplatser, bl.a. det då toppmoderna 12/70-batteriet.

Här avslutades vår rundtur, som gick i strålände sensommarväder med temperaturen pendlande mellan 22 och 24 grader. Det var inte mycket av det svunna kustartilleriets historia som Arne inte fick med i sin berättelse. Som tack fick han boken ”Luftvärnet vid millennieskiftet”.

Föreningsmöte med Fredsbaskrarna Gotland.

En handfull medlemmar hade hörsammat inbjudan till Fredsbaskrarnas höstmöte 19 oktober på rest. Visborg. Kjell Lydänge, f.d. officer på P 18, berättade om sin tid som Fire Marshal på campen i Kabul/Afghanistan.

Ärtor med Tingstäde radio.

Höstens ärtlunch med föredrag gick av stapeln torsdag 5 november, enligt tradition i Marinstugan. 17 medlemmar och anhöriga fick höra på ett föredrag av f.d. löjtnant Rikard Wärrff, som berättade om Tingstäde radios historia.

Inledningsvis berättade Rikard Wärrff om sin väg till Tingstäde radio, som började med värnplikt i flottan med tjänstgöring som telegrafist på jagare och isbrytare. 1970 fick han som civil anställning vid radion men påbörjade senare en militär utbildning. Redan 1902 inrättades en gniststation för förbindelse mellan fastlandet och Gotland i Flottans batteri i Fårösund. 1909 fick den benämningen Gotlands gniststation. 1912 flyttade stationen in i Tingstäde fästning och den 10 december 1912, då stationschefen fick sina instruktioner, räknas som startdagen för Tingstäde radio. 1914 mobiliserades stationen med en bemanning av en underofficerskorpral, 3 korpraler och en matros. 1922 blev namnet Gotlands radiostation och 1929 fick den även uppgift att vara metrologisk station. 1935 byttes namnet ånyo till Tingstäde radiostation.

Rikard Wärrff var med ombord på expeditioner till Arktis med isbrytaren Ymer och senare Oden och visade vackra bilder från expeditionerna. Tingstäde radio och dess föregångare var grupperade i Tingstäde från 1909, Follingbo från 1963 och avslutningsvis i Visby och militärstabsbyggnaden från 1996. Nedläggningen kom år 2000, då tekniken gjort att uppgifterna kunde skötas från annat håll.

Som tack för det intressanta föredraget fick Rikard Wärrff boken ”Luftvärnet vid millennieskiftet” och varma applåder varefter restaurang Visborgs utsökta ärtor och pannkakor intogs. Rikard Wärrff fick dock njuta av ostpaj.

Luftvärnsbataljon på Gotland.

I början av vecka 45 tilltransporterades 61. luftvärnsbataljonen med färja till Gotland och genomförde övning på södra delen av ön till början av v. 47. Samtidigt övades hela det

förrådsställda stridsvagnskompaniet med skarpskjutningar på Tofta och förflyttningar till bl.a. Slite. Det var nästan som i forna tider då stora krigsförbandsövningar genomfördes på höstarna. Det var imponerande att se när bataljonen, stödd av trafikenheter från Trängregementet, lotsades in på Visborgsslätt för rangering från transportorganisation till taktisk organisation. Fordon stora som hus och inte en enda kanon!

Söndag 15 november blev kamratföreningen inbjuden till studiebesök. 18 medlemmar mötte upp vid väggaraget i Stånga, där logistikkompaniet var grupperat. Stabschefen och f.d. Lv 2:aren Mats Lövdahl hälsade välkommen. Deltagarna fick en orientering om övningen, dagens luftvärn och lite om framtiden. Förutom logistikkompaniet besöktes ledningscentraler och en eldenhet robot 97 Hawk. Ett spännande inslag var lunchen. Då förbanden inte hade kokgrupper, utspisades alla med de moderna, och dyra, s.k. rations. Det är frystorkad mat som värms i vatten, upphettat på kemisk väg. Närande och gott, men det lär bli tjatigt i längden. Trots det inte allt för trevliga vädret, var det ett mycket uppskattat besök och regementet ställde som alltid upp på allra bästa sätt. På frågan om hur de såg på ett framtida Lv 6 G blev det däremot bara ett snett leende.

Julbön

Sedan många år är det tradition att försvarsmaktsanställda - i många fall med anhöriga - begivit sig till Visby domkyrka för julbön. Den 10 december inbjöd P 18, A 7 och Lv 2 kamratföreningar och Gotlandsgruppen till julbön. I julbönen deltog prost Karin Hjorth. Solisten Elin Carlsson och Gotlands Officerskör, under ledning av Bertil Wessman, framförde tillsammans med en stråkkvartett bestående av Lotta Danielsson, Maria Wernberg, Therese Maurin och Per Stenström, ett antal välkända julpsalmer och julsånger. Ett mycket uppskattat program inför den stundande julhelgen. Julbönen avslutades med kaffe i Församlingshuset. Cirka 250 personer hade hörsammat inbjudan.

3.3 Representation.

Föreningen deltog med fana vid Nationaldagsfirandet i Tingstäde. Fanförelse var redaktören Göran Hellström. Det var första gången denna ceremoni hölls i Tingstäde. Göran Hellström deltog i ordförande – och redaktörsmöte på Luftvärnsregementet i Halmstad 10-11 juni. Huvudsyftet var att diskutera utveckling av tidskriften Luftvärnsregementets kamrater och att med kopia av Lv 2 standar deltaga i regementets sommaravslutningsceremoni. Göran Hellström representerade också föreningen vid chefsbytesceremonin vid Lvregementet den 4 december.

3.4 Uppvaktning.

Föreningen uppvaktade med telegram följande i samband med deras födelsedagar:

Göran Wahlqvist	60 år	26 maj
Mats Ekeröth	70 år	31 maj
Ingemar Fransson	65 år	7 juni

4. Tidskrifter.

4.1 P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningars tidskrift

P 18- A 7- Lv 2- KA 3 kamratföreningars tidskrift, som numera ligger under Gotlands försvarsmuseums vingar och med Göran Hellström som redaktör, utkom i slutet av december. Hög kvalitet på såväl layout som innehåll.

4.2 Luftvärnsregementets kamrater.

Luftvärnsregementets kamrater, som utges av Lvregementet, utkom med två nummer under året. Tidskriften innehåller c:a 35 sidor och luftvärnets samtliga kamratföreningar disponerar vardera 4-5 sidor. I övrigt finns artiklar om verksamheten vid Luftvärnsregementet och om Halmstad garnison.

Föreningsmedlemmen Göran Hellström är redaktör för Luftvärnsregementets kamrater.

4.3 Kamratföreningens hemsida

Föreningen har sedan 2005 en egen hemsida, www.lv2kamratforening.se. Under 2015 har antalet unika besökare varit 4506. Antalet besök var betydligt fler.

5. Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Behållningen 2015-12-31 var 142.189,22 kronor. Resultatet för 2015 är -1175,50 kr. Informationsbrev med inbetalningskort har i december utsänts till samtliga medlemmar.

Antalet medlemmar som betalat medlemsavgift för 2015 är 162 stycken.

6. Gotlands försvarsmuseum.

6.1 Representation.

Föreningen representeras i Gotlands försvarsmuseums styrelse av Mats Ekeroth.

6.2 Museivärd

Föreningen fick sig tilldelad 21 pass som museivärd under sommaren 2015. Jim Bjurquist hade vänligheten att ta samtliga pass utom ett.

6.3 Utvecklings- och materielvårdsgrupp luftvärn.

Vid styrelsesammanträdet den 8 september 2011 beslöts att inom kamratföreningen bilda en "Utvecklings-och materielvårdsgrupp". Gruppen skall svara för utveckling av luftvärnsdelarna i Gotlands försvarshistoriska museum samt genomföra allmänt underhåll på materiel och museets lokaler och byggnader. Gruppen har inte varit aktiv under 2015 även om enskilda medlemmar gjort insatser.

Flyggruppens medlemmar Tor Karlsson, Lars-Ola Olin, Sten-Göran Åman, Jan-Erik Edmark och David Davidsson har fortsatt att efter det inledande arbetet 2012 under 2015 utveckla flygdelen som har utvecklats till en riktig pärla med materiel omfattande flygmaskiner, stridsledningsutrustning, övrig kringutrustning och fotoutställning i skans IV och de två plåtförråden.

6.4 Strålkastargrupp

Strålkastargruppen har under året bestått av Göran Hellström, Carl-Gunnar Claesson, Ingemar Gutenberg och Åke Vestergren. Premiärlysningen var i samband med en pubkväll 26 oktober 2013 och strålkastaren var även tänkt att användas vid pubkvällen oktober 2015. Strålkastaren råkade dock ut för haveri.

Rutger Edwards
ordförande

Fredrik Hård af Segerstad
vice ordförande

Torsten Enström
kassör

Bertil Olsson
sekreterare

Kjell Pettersson
ledamot

Ingemar Fransson
ledamot

Ingemar Gutenberg
ledamot